

VI

AD ROMANOS

*Strophe Alcaica*

Dēlicta māiōrum immeritus luēs,  
Rōmāne, dōnec templa refēceris  
Aedēsque labentēs deōrum et  
Foeda nigrō simulācra fūmō.

Dīs tē minōrem quod geris, imperās :  
Hinc omne prīncipiū, hūc refer exitum.  
Dī multa neglēctī dedērunt  
Hesperiae mala lūctuōsae.

Iam bis Monaesēs et Pacorī manus  
Inauspicātōs contudit impetūs  
Nostrōs, et adiēcisse praedam  
Torquibus exiguis renīdet.

Paene occupātam sēditiōnibus  
Dēlēvit urbem Dācus et Aethiops,  
Hic classe formīdātus, ille  
Missilibus melior sagittīs.

Fēcunda culpaē saecula nuptiās  
Prīmum inquināvēre, et genus, et domōs :  
Hōc fonte dērīvāta clādēs  
In patriam populūque flūxit.

Mōtūs docērī gaudet Iōnicōs  
Mātūra virgō, et fingitur artubus  
Iam nunc, et incestōs amōrēs  
Dē tenerō meditātur unguī.

Mox iūniōrēs quaerit adulterōs  
Inter marītī vīna ; neque ēligit,  
Cuī dōnet impermissa raptim  
Gaudia, lūminibus remōtīs :

Sed iussa cōram nōn sine cōnsciō  
Surgit marītō ; seu vocat īnstitor,  
Seu nāvis Hispānae magister,  
Dēdecorum pretiōsus emptor.

Nōn hīs iuventūs orta parentibus  
Īnfēcit aequor sanguine Pūnicō,  
Pyrrhumque et ingentem cecīdit  
Antiochum Hannibalemque dīrum :

Sed rūsticōrum mascula mīlitum  
Prōles, Sabellīs docta ligōnibus  
Versāre glaebās, et sevērae  
Mātris ad arbitrium recīsōs

Portāre fūstēs ; sōl ubi montium  
Mūtāret umbrās et iuga dēmeret  
Bōbus fatīgātīs, amīcum  
Tempus agēns, abeunte currū.

Damnōsa quid nōn imminuit diēs ?  
Aetās parentum, pēior avīs, tulit  
Nōs nēquiōrēs, mox datūrōs  
Prōgeniem vitiōsiōrem.