

**XXI**

AD AMPHORAM

*Strophe Alcaica*

Ō nāta mēcum cōnsule Manliō,  
Seu tū querellās, sīve geris iocōs,  
Seu rīxam et īnsānōs amōrēs,  
Seu facilem, pia testa, somnum,

Quōcumque lēctum nōmine Massicum  
Servās, movērī dīgna bonō diē :  
Dēscende, Corvīnō iubente  
Prōmere languidiōra vīna.

Nōn ille, quamquam Sōcraticīs madet  
Sermōnibus, tē negleget horridus :  
Narrātur et prīscī Catōnis  
Saepe merō caluisse virtūs.

Tū lēne tormentum ingeniō admovēs  
Plērumque dūrō ; tū sapientium  
Cūrās et arcānum iocōsō  
Cōnsilium retegis Lyaeō ;

Tū spem redūcis mentibus anxiīs  
Vīrēsque, et addis cornua pauperī :  
Post tē neque īrātōs trementī  
Rēgum apicēs, neque mīlitum arma.

Tē Līber, et, sī laeta aderit Venus,  
Sēgnēsque nōdum solvere Grātiae,  
Vīvaeque prōdūcent lucernae,  
dum rediēns fugat astra Phoebus.