

**XIX**

AD TELEPHVM

*Glyconico-Asclepiadens*

Quantum distet ab Īnachō

Codrus, prō patriā nōn timidus morī,  
Narrās, et genus Æacī,  
Et pūgnāta sacrō bella sub Īliō.

Quō Chīum pretiō cadum

Mercēmur, quis aquam temperet īgnibus,  
Quō praebente domum, et quotā  
Paelīgnīs caream frīgoribus, tacēs.

Dā Lūnae properē novae,

Dā Noctis mediae, dā, puer, auguris  
Mūrēnae ; tribus aut novem  
Miscentur cyathīs pōcula commodīs.

Quī Mūsās amat imparēs,

Ternōs ter cyathōs attonitus petet  
Vātes : trēs prohibet suprā  
Rīxārum metuēns tangere Grātia,

Nūdīs iūncta sorōribus.

Īsānīre iuvat : cūr Berecyntiae  
Cessant flāmina tībiae ?  
Cūr pendet tacita fistula cum lyrā ?

Parcentēs ego dexterās

Ōdī : sparge rosās ; audiat invidus  
Dēmentem strepitum Lycus,  
Et vīcīna senī nōn habilis Lycō.

Spissā tē nitidum comā,

Pūrō tē similem, Tēlephe, Vesperō  
Tempestīva petit Rhodē :  
Mē lentus Glycerae torret amor meae.