

**XII**

AD NEOBVLEN

*Ionicus a minore*

Miserārum est neque amōrī dare lūdum, neque dulcī  
Mala vīnō lavere ; aut exanimārī, metuentēs  
Patruae verbera linguae.

Tibi quālum Cytherēae puer āles, tibi tēlās,  
Operōsaeque Minervae studium aufert, Neobūlē,  
Liparaeī nitor Hebrī ;

Simul ūctōs Tiberīnīs umerōs lāvit in undīs,  
Eques ipsō melior Bellerophontē, neque pūgnō  
Neque sēgnī pede victus :

Catus īdem per apertum fugientēs, agitātō  
Grege, cervōs iaculārī, et celer artō latitantem  
Fruticētō excipere aprum.