

X

AD MERCVRIVM

Strophe Sapphica

Mercurī, fācunde nepōs Atlantis,
Quī ferōs cultūs hominum recentum
Vōce fōrmāstī catus, et decōrae
Mōre palaestrae :

Tē canam, magnī Iovis et deōrum
Nuntium, curvaeque lyrae parentem,
Callidum, quidquid placuit, iocōsō
Condere fūrtō.

Tē, bovēs ōlim nisi reddidissēs
Per dolum āmōtās, puerum minācī
Vōce dum terret, viduus pharetrā
Rīsit Apollō.

Quīn et Atrīdās, duce tē, superbōs
Īliō dīves Priamus relictō,
Thessalōsque īgnēs, et inīqua Trōiae
Castra fefellit.

Tū piās laetīs animās repōnis
Sēdibus, virgāque levem coercēs
Aureā turbam, superīs deōrum
Grātus et īmīs.